



roosje, min roosje  
ROOSJE WAAROM BLOOS JE  
ALS IK NAAR JE KIJK  
NET ALS IEDER ANDER  
VIND IK JE SCHRANDER EN  
PRACHTIG, TE GELIJK  
JE BENT PIKANT, ZO  
FLAMBOLYANT  
IK DENK  
DAT IK  
BEZWIJK  
RUSTIG,  
ROOSJE  
BLIJF NOG  
EEN POOSJE  
TOEN HERMANN  
BLOEM BEKIJK

het leven is een tuin vol bloemen  
van vreugde  
tevredenheid en  
gelegenheden van geluk  
vergeet ze niet te plukken

ik hou van een bloem  
ik hou van jou  
van een bloem heel even  
en van jou mijn hele leven

meiklokjes  
brengen  
geluk



Geluk is de kunst  
om een boeketje te maken  
met bloemen uit je  
naaste  
omgeving

Bloem  
k'is waar dat ik al jaar en dag  
de schoonheid van de rozen rieden  
en toch wanneer ik kiezen mag  
kies ik de beterbloem  
toen hermann

bloem

bloemen geef je nu  
met je handen  
maar  
met je  
hart

achteer de wimpers  
van het meiklokje  
schuilen  
ijdele geuren  
BERNARD DE COIN



gomen  
bloeien  
wanneer ze

slaap als  
een roos  
slaap als een reus van  
een roos  
zoetkoeke  
dozke  
slaap

het is de tijd die je  
aan je roos  
besteed hebt  
die je roos  
zo belangrijk  
maakt

IN FLANDERS FIELDS  
IN FLANDERS FIELDS THE POPPIES BLOW  
BETWEEN THE CROSSES, ROW ON ROW  
THAT MARK OUR PLACE AND IN THE SKY  
THE LARKS STILL BRAVELY SINGING, FLY,  
SCARCE HEARD AMID THE GUNS BELOW.  
WE ARE THE DEAD, SHORT DAYS AGO  
WE LIVED, FELT DAWN, SAW SUNSET GLOW  
LOVED AND WERE LOVED, AND NOW WE LIE  
IN FLANDERS FIELDS.  
TAKE UP OUR QUARREL WITH THE FOE  
TO YOU FROM FAILING HANDS WE THROW  
THE TORCH. BE YOURS TO HOLD IT HIGH.  
IF YE BREAK PACT WITH US WHO DIE,  
WE SHALL NOT SLEEP THOUGH POPPIES GROW  
IN FLANDERS FIELDS. JOHN STE GRAN.

ego FLOS.  
Ik ben een bloem  
en bloes voor uw ogen,  
geweldig zonnelicht,  
dat eeuwig onrechtvaardig  
dat eeuwig schepselke,  
om nietig wilt gedoogen  
en na die leven mij  
het eeuwig leven spannen

en leven zonder dromen  
als een tuin zonder bloem

La rosa no buscaba  
ni cunco ni sombra  
Confor de casa y  
sueta buscaba otra  
casa  
La rosa no buscaba la vida  
hombros no el cielo  
buscaba otra casa!  
Cuna, honra y felicidad  
buscaba la roos  
En el mundo van la roos  
en droom zoekt ze  
en ander verhuut  
Wat de droom  
zoekt de roos.  
Dijne eeuwig op  
haar tak zoekt ze  
en ander verhuut  
ok



welkom lente,  
vol verwachting  
kijken we uit  
naar jou!

de magnolia is en blijft  
het paradepaardje in mijn tuin

kijk diep in de natuur en  
je begrijpt alles beter

La rosa no buscaba la aurora: Casi eterna  
en su ramo  
buscaba otra  
casa.  
Wat de droom  
zoekt de roos.  
Dijne eeuwig op  
haar tak zoekt ze  
en ander verhuut  
Isabelle